

Itenser Rûnte 2015 - 2016

Hjirby it program foar it kommende winterskoft.

Wy hoopje dat jimme it in nijsgjirrich program fine en dat jimme jimme opjouwe troch it jild oer te meitsjen op rekkens dy't oan de ein fan it program neamd wurde.

Jou it troch oan minsken dêr't jimme fan tinke dat se it ek nijsgjirrich fine om mei ús mei te dwaan.

Betûfte sprekkers út hiel Nederlân witte de wei nei Itens te finen; wy hoopje jo ek.

1 oktober 2015 **Prof Dr Tjeu van den Berk** ‘**Archetypische waarheid**’

Voor Carl Gustav Jung is een mens bij zijn geboorte al miljoenen jaren oud, niet alleen fysiek, maar juist ook psychisch. Het individuele bewustzijn van een mens is slechts de bloesem en vrucht van één seizoen, ontsproten aan een eeuwenoud onderaards wortelstelsel. Het onbewuste wortelstelsel is de moeder van alles.

Profeten, kunstenaars en wijzen worden door archetypische waarheden voortgestuwd.

(Dr Tjeu van den Berk is teoloog en skriuwer en wurke oant foar koart oan de Katolike Teologyske Universiteit yn Utrecht as dosint Praktyske teology)

12 novimber 2015 **Pieter D Torensma** ‘**Eeuwige natuur**’

De Fryske keunstner Torensma wurket al sa'n 20 jier oan syn 'Magnum Opus; in searje skilderijen mei as titel 'Iconen voor Geometer'. Hy giet yn op de geometryske wetmatichheden yn de natoer. Hy is pakt troch de gulden snede, dy't yn it lytse (sniestikrallen, planten) mar ek yn it grutte (banen fan planeten om de sinne) te sjen binne. Dit wurdt wol de 'Heilige Geometrie' neamd. Oan de hân fan bylden nimt er ús mei yn in ûntdekkingsstocht.

(Pieter Dirk Torensma is berne yn Ljouwert en wennet no yn Húns. Hy is in wichtige fertsjintwurdiger fan de New Age rjochting yn Nederlân. Skildere oant de 90'er jierren benammen wurk dat ynspirearre wie op de Indiase en Tibetaanske mandala's. De lêste jierren benammen oer natuerkundige en natuerwittenskiplike motiven en ek brûkt er symbolyk fan de Vrijmetselaars)

17 desimber 2015 **Prof Dr Jan Sietse Stilma** ‘**Zoveel soefi's**’

Zoveel soefi's is een zoektocht naar het leven en de praktijk van mensen die bekend staan als soefi. Wat doen zij? Wat hebben ze gemeenschappelijk en waarin verschillen zij? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze betrokken bij muziek, dans en meditatie? Zijn er vrouwelijke soefi's? Waarom zijn de gedichten van Roemi nog zo populair? Hoe staan ze tegenover gewelddadige zelfmoordacties van moslims? Zomaar enkele vragen die besproken worden.

(Stilma is geboren in Hilversum; heeft een Friese vader en een Hollandse moeder en studeerde geneeskunde en oogheelkunde aan de VU in Amsterdam. Werkte als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en vier jaar in Afrika. Woonde een tijd in Lúnbert en studeerde na de pensionering religiewetenschappen in Groningen.)

28 jannewaris 2016 **Prof Dr C den Heyer** ‘

(it ûnderwerp stiet noch net krekt fêst mar giet nei alle gedachten oer de aktuele fraach oer de historisiteit fan Jezus)

3 maart 2016

Prof Dr Sijmen Duursma ‘Geloof in biologisch perspectief’

Geloof en religie behoren tot het domein van het biologisch denkend vermogen van de mens. De mens denkt en spreekt in woorden en heeft geleerd gedachten op schrift vast te leggen. Geloof is gebaseerd op het individuele denken van de mens, religie op vastgestelde afspraken binnen een gemeenschap. Kennis en inzicht wijzigen met de tijd, door ervaring en wetenschap. Het individuele geloof van de zelfstandig denkende mens wijzigt eveneens. Vasthouden aan ooit vastgelegde afspraken of tradities binnen een religie voldoet daarbij niet meer aan het individuele geloof. Maar geloof voorziet voor veel mensen in een behoefte. Een korte inleidende beschouwing wordt gegeven over het scheppingsverhaal en de inzichten over het ontstaan van het heelal, het leven en het vermogen tot denken. Wat is ‘leven’ eigenlijk? Wat zijn de behoeften van de mens om te geloven en wat gelooft een mens dan?

(Prof Duursma is in bekende fan de Itenser rûnte as sprekker en as dielnimmer en dêrom fertel ik oer him hjir no net mear as dat wy hiel bliid binne dat hy dit ûnderwerp by ús behannelje wol.

Algemeine ynformaasje:

- elke jûn begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa'n 20 min kin der in diskusje plak fine of fragen steld wurde. Wy slute om 22.00 oere
- plak de Martinitsjerke yn Itens (Herfoarme tsjerke)
- opjaan kin troch € 30,00 oer te meitsjen op giro NL80 INGB 0001 3945 07 o.n.f D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 o.n.f Tsjerkfâdj Itens-Hinnaard. Namme en adres goed opjaan by de betelling.
- Yn it skoft is der kofje of tee beskikber foar €0,50.
- ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP Itens. Tel.0515331744 of email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Wy ha ferlet fan in minimum tal dielnimmers om der út te springen. Wat earder as jimme jimme melde, wat dúdliker as it foar ús is.

De hertlike groeten en oant sjen,
De ‘Itenser Rûnte’.