

Itenser Rûnte 2019 – 2020

Al 19 jier

Wy biede hjir it nije program oan foar it winterskoft fan 2019-2020. De titel en de omskriuwing binne koart. It is slagge om fiif hiel betûfte sprekkers nei Itens te heljen dêr't wy hiel bliid mei binne. Guon ha hjir wol earder west. **Wy wolle graach dat jimme dit program ferspriede** by minsken dêr't jimme fan tinke dat dy hjir graach hinne wolle. Wy moatte de kosten in bytsje omheech bringe omdat de folsleine kosten heger binne as oars. Wy hoopje dat der genôch minsken harren opjouwe.

26 sept 2019

Prof Dr C.J. den Heyer :

Jezus bron van hoop – ook bron van tegenspraak

De geschiedenis van de kerk is geen bron van hoop, maar kennis van het verleden kan ons wel inspireren de moed desondanks niet te verliezen

31 okt

Prof Dr Tjeu van den Berk : Die Zauberflöte

Die Zauberflöte, de laatste opera van Mozart, heeft vanaf de première in 1791 tot nu toe de gemoederen sterk bezig gehouden. Heeft de muziek van meet af aan tienduizenden weten te ontroeren, over de strekking van het verhaal bleef men fundamenteel verdeeld. Van den Berk heeft een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de ontsluiting van het libretto. Volgens hem beeldt de opera de mystieke inwijding van de menselijke ziel uit met behulp van alchemistische symbolen. Van den Berk zal inzicht geven in de verschillende levensbeschouwelijke dimensies van de opera. Dit zal gepaard gaan met het vertonen van opera-fragmenten. **(De jûn mei Tjeu van den Berk duorret wat langer as oars op syn fersyk)**

28 nov

Dr Ton de Kok: Wat is god? Kunstenaars op zoek

Hoe gaan kunstenaars om met het bestaansmysterie? Hoe hebben Van Gogh, Munch, Mondriaan, Arn Pärt, Mahler, Vigeland, Satie en Van Holt hiermee geworsteld?

30 jan 2020

Rabbijn Awraham Soetendorp: Interreligieuze ontwikkelingen

Soetendorp is oprichter van het Jacob Soetendorp Institute for Human Values. Hij zal voor ons vertellen over zijn leven in Amsterdam en elders (geb 1943). Hij onderhoudt veel internationale contacten en omdat er in 2019 veel gebeurt op dat gebied zal hij ons meenemen naar de actualiteit op dat moment.

5 mrt 2020

Prof Dr Frits de Lange:

Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van de religie

Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de tradionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Met *Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie* schreef De Lange een boek

voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zichzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. De Lange zoekt naar nieuwe wegen, en gaat daarvoor te rade bij de moderne pelgrim, die tegenwoordig massaal naar Santiago de Compostella trekt. Voor de pelgrim 2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. (Faaks is dat ek wol it gefal by de Kleasterkuier yn Jorwert)

Algemeine ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster

Opjaan kin troch **€ 35,00** foar it hiele programma oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 op namme fan Tsjerkfâdij Itens-Hinnaard.

Namme en (email-)adres opjaan. Losse kaarten kostje dit jier € 10,00 y.f.m. ekstra kosten.

Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei douwe.willemsma@hetnet.nl