

## Itenser Rûnte 2023 – 2024

Hjirûnder fine jo it jierprogramma 2023-2024 fan 'e Itenser Rûnte. It programma bestiet út fiif nijsgjirrige lêzings fan renomrearre téologen, foar in part om it tema eko-téology hinne.

Men kin jin opjaan troch it bedrach fan € 30 oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op rekken fan Douwe Willemsma. Jo namme, adres en tillefoannûmer der graach by melde.

Jo kinne ek ien of mear losse jûnen bywenje. Dan kostet it € 7,50 de jûn.

Kontakt en ynfo: Douwe Willemsma  
Van Sminialeane 3  
8731 BC, Wommels  
0515-331744  
douwe.willemsma@hetnet.nl

- |                  |  |
|------------------|--|
| 5 oktober        | Dr Sytze Ypma: De aarde is rond en de schepping vierkant.<br>“In den beginne is God schepper van hemelen en aarde” Deze oerzin is voor velen onzin. We gaan na wat deze openingszin uit Genesis 1 ons te zeggen heeft in een tijd waarin de blauwe planeet op een apocalyptische catastrofe lijkt af te stevenen. We ontdekken dat dit eerste vers een deur is die toegang geeft tot een literair kunstwerk met een zeer actuele betekenis en boodschap. We onderscheiden de begrippen schepping en natuur en ontdekken wat het wil zeggen dat de aarde rond en de schepping vierkant is. Gidsen in deze lezing zijn Catharine Keller, Friedrich Weinreb, Bruno Latour, Yuval Noah Harari en Franz Rosenzweig. Aan de hand van deze auteurs laat ik zien waarom een ecotheologie een scheppingstheologie moet zijn. En tot slot schets ik een relieuuzere antropologie die uitmondt in de vraag wat dit betekent voor het begrip rentmeesterschap. |
| 2 novimber (?)   | Ruud Bartlema oer de keunst fan Marc Chagall   |
| 30 novimber      | Dr Taede Smedes: Tot God bidden om ons van God te verlossen  |
| 8 febrewaris (?) | Dr Janneke Stegeman: De verwoeste aarde, schepping en rentmeesterschap   |
| 21 maart         | Jan Kroon: Halik, De namiddag van het christendom  |