

Itenser Rûnte 2024- 2025

Nei in skoft fan twifel oft wy de Itenser Rûnte yn 2024-2025 noch trochsette wolle, leit der no dochs in program. Der waard fan ferskillende kanten op oanstien om dit dochs trochgean te litten. It kin allinnich fierder as jimme der ek oan meiwurkje wolle. Wy hoopje dan ek dat der nije minsken by komme omdat guon fanwege leeftiid of ferstjerren der by wei fallen binne. Dus jou jimme gau op dan witte wy wêr't wy oan ta binne

26 sept Ruud Bartlema La Paix (Chagall)

Yn Lotharingen hat Chagall it grutste glês yn lead rût makke. It is makke as teken fan fersoening tysken Dútslân en Frankryk. Yn dit wurk is in hiel protte te sjen fan Chagall en hoe't hy yn it libben stie. Bartlema giet dêr op yn en ek hiel koart op syn libben. Hy werhellet net wat hy earder yn Itens alris ferteld hat.

Dizze lêzing soe earder hâlden wurde yn Itens, mar koe troch omstannichheden net troch gean.

(Ruud Bartlema, 1944, studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam)

31 okt Dr Janneke Stegeman De verwoeste aarde, schepping en rentmeesterschap

Te zeggen dat het in de klimaatcrisis vijf voor twalf is, is slechts en bovendien achterhaald. We leven middenin de gevolgen. In mijn bijdragedenk ik na over de vraag hoe christelijke beelden over schepping en rentmeesterschap ons (ook) in de wegzaten en zitten in het serieus nemen van deze crisis. Een rentmeester is iemand die namens een anderzorg draagt voor een bepaald terein. Hij zorgt er voor dat dat gebied economisch iets opbrengt. Maar een rentmeester is zelf geen onderdeel van wat hij beheert. Precies daarin schuilt het problematische van die term; het plaatst de mens op afstand van de schepping. Die hiërarchische verhouding waarin we onszelf in relatie tot de rest van de schepping zien, is bovendien verbonden met kolonialisme. In koloniaal perspectief moet de wereld onder ons beheer gebracht, worden "beschaafd", wat vaak wil zeggen: worden uitgebuit. Het is nodig dat we ons bewust worden van die ook christelijke erfenissen die zoveel schade hebben aangericht.

(theoloog en godstsjinstwittenskipper; yn 2016 keazen as 'theoloog des vaderlands')

28 nov Tom Schepers Onbekende verhalen over Abraham, Henoch, Maria en Jezus

Theoploog Tom Schepers heeft oude mythologische verhalen verzameld die in verband staan met Bijbelse gegevens. Noach zou de lichamen van Adam en Eva meegenomen hebben en zoon Sem zou die begraven hebben op de plek waar Jezus zou sterven. Wij gaan luisteren naar de verhalen van Schepers

20 febr Nicolette Vlaming Keltische spiritualiteit en Iona.

Het Christendom is in de loop van 2000 jaar op verschillende manieren uitgegroeid. In het Britse eilandenrijk ontwikkelden de Kelten na het vertrek van de Romeinen een eigen vorm van spiritualiteit en kerk-zijn. Deze spiritualiteit heeft in onze tijd veel te bieden aan inspiratie voor ons geloven en leven. Op het Schotse eilandje Iona woont en werkt de gemeenschap van Iona, mede geïnspireerd op deze oude Keltische spiritualiteit. Vlaming vetelt over deze gemeenschap en de geschiedenis van het Keltisch Christendom.

3 april Prof. Dr Hans Alma Vrede op aarde; theologie en ecologische vragen

Dizze lêzing is op dit stuit noch net wis.

As dy net troch giet komt der in oare lêzing.

of

D.Willemsma Op syk nei it paradys tusken Eufraat en Tigris

Mei bylden gean ik nei it gebiet oan de Eufraat dêr't it paradys lein hawwe soe.

Wy komme ek by Nimrod, dy't yn Gen 10 út de neiteam fan Noach kommen is.

Noach krige Sem, Cham en Jafet. Cham krige in soan Kûsj en dy hie in soan

Nimrod. Oer dy Nimrod en syn neiteam sil ik wat fertelle en sjen litte, mar ek oer de godstsjinst fan syn folk.

Algemeene ynformaasje:

Elke jûn begjint om 20.00 oer en slút úterlik om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens, Tsjerkebuorren 1. Yn it skoft is der kofje of tee by de koster, dêr moatte jimme € 1,- foar betelje.

Opjaan graach sa gau mooglik troch € 35,- oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte). Graach namme, emailadres en telefoannûmer foar it gefal wy jimme berikke moatte mei feroaringen. Losse kaarten kostje € 10,-

Ynljochtings: Douwe Willemsma, Van Sminialeane 3, 8731BC, Wommels.

Tel: 0515331744 of 06 49612274 of email: douwe.willemsma@hetnet.nl