

# NIEUWSBRIEF NIJSBRIEF

Foar de freonen fan de Greidhoekekatedraal



Nûmer 4, july 2021

STICHTING GREIDHOEKEKATEDRAAL  
WAAKSENSERWEI 2  
8823 SX LOLLUM  
BANKREKKEN: NL17RABO 0139 101144 (ANBI)

KONTAKT: LIUWE H. WESTRA, SKRIUWER  
EAMEL: GREIDHOEKEKATEDRAAL@HOTMAIL.COM  
TILLEFOAN: 06-30837586  
WEBSITE: WWW.GREIDHOEKEKATEDRAAL.NL

Beste lezer,

**K**ent u dat gevoel? Steeds als je het idee hebt dat je weet waar je aan toe bent, komt er een maatregel of een verandering, en je kunt weer helemaal opnieuw beginnen met je mooie plannen. Zo zijn we samen het afgelopen jaar in een soort achtbaan van versoepeling, nieuwe lockdown, ongeduld, toch nog maar even voorzichtig aan, kijken wat de ander doet, overleg en waarschuwingen beland. Met nu dan toch eindelijk even ruimte en ontspanning. Gelukkig maar!

Maar goed, in zo'n achtbaan valt het niet mee met een bepaalde regelmaat netjes een Nieuwsbrief te laten verschijnen. Alles wat je zegt is onder voorbehoud, of soms zelfs al achterhaald op het moment van communiceren. Daardoor zit er nogal wat tijd tussen deze Nieuwsbrief en de vorige.

We zouden nu een heel erg dikke Nieuwsbrief kunnen vullen, maar dat doen we niet. We zijn veel te blij, dat we de Greidhoekekatedraal weer gewoon voor iedereen open kunnen stellen en er – voorzichtig – iets mogen organiseren. Daarom willen we iedereen van harte uitnodigen voor een heel weekend open huis op zaterdag 10 en zondag 11 juli.

We weten dat er meer te doen is in onze dorpen, en daarover hebben we ook overleg gehad met de commissie Dorpsactiviteiten. Vóórdat het kaatsen begint, is iedereen welkom vanaf zaterdag om 9.30 uur voor een kopje koffie of thee, met om 10 uur de opening van de expositie van onze dorpsgenoot Jan van der Kuur. Met live muziek van Baukje Westra-Keulen en Arjen Kok en een hapje en een drankje, in samenwerking met Dorpshuis De Nije Haven.

Wij hopen op een bruisend weekend voor Lollum-Waaksens en bedanken iedereen die deze manier van *iepen tsjerke* mogelijk heeft gemaakt. ❖

**K**enne jo dat gevoel? Hieltiten as jo it idee hawwe, jo witte wêr't jo sawat oan ta binne, en dan komt der wer in maatregel of in feroaring, en jo kinne wer hiendal op 'en nij begjinne mei dy moaie plannen. Sa binne wy it ôfrûne jier meiinoar yn in soarte fan achtbaan bedarre fan earst wat lossier, doe in nije lockdown, ûngeduld, dochs noch mar eefkes tuike tuike, sjen wat de oar docht, oerlis en warskôgings. Mei no dan einlings wat romte en ûntspanning. Wat in gelok!

Mar hawar, yn sa'n achtbaan falt it net ta en lit kreas om 'e safolle tiid in Nijsbrief ferskine. Alles wat men seit, is ûnder foarbehâld, en soms al efter it nijs op it momint fan bekendmeitsjen. Dat sadwaande sit der nochal wat tiid tusken dit nûmer fan 'e Nijsbrief en it foarrige.

Wy soene no in tsjokke Nijsbrief meitsje kinne, mar wy binne fierstente bliid, dat wy de Greidhoekekatedraal wer gewoan iepenstelle kinne en dêr wat organisearje kinne. Dêrom wolle wy eltsenien fan herte útnoegje foar in hiel wykein iepen hûs op sneon 10 en snein 11 july.

Wy witte dat der mear te dwaan is yn ús doarpen, en dêroer hawwe wy ek oerlis hân mei de kommisje Doarpsaktiviteiten. Foardat it keatsen begjint, is elts wolkom fan sneontemoarn 9.30 oere ôf om in bakje kofje of tee, mei om 10 oere de iepening fan 'e útstalling fan ús doarpsgenoat Jan van der Kuur. Mei live mesyk fan Baukje Westra-Keulen en Arjen Kok en in hapje en in drankje, yn 'e mande mei Doarpshûs De Nije Haven.

Wy hoopje op in brûzend wykein foar Lollum-Waaksens en betankje elts dy't dizze manier fan *iepen tsjerke* mooglik makke hat.

Ut namme fan de Stifting Greidhoekekatedraal,  
Liuwe H. Westra ❖

Misschien is dit wel een record: de schilderijen van Jan van der Kuur hebben al acht maanden in de kerk gehangen, en nu wordt de expositie dan officieel geopend! De plotselinge sluiting op last van de gemeente in november vorig jaar was een behoorlijke domper op een toch al ingetogen bijeenkomst. Des te meer verheugd zijn we, dat het feest nu wel door kan gaan.



Jan (of Meester) van der Kuur is al vele jaren een bekende Lollumer. Veel inwoners van Lollum en Waaksens hebben van hem lezen, schrijven en rekenen geleerd. Hij was misschien nog wel bekender als verteller en voorlezer. Dat vertellen doet hij nog steeds in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Maar inmiddels is hij ook begonnen te schilderen.

Van zijn hand hangen nu vogels, bloemen, zeegezichten en landschappen in de kerk. Met name aan de landschappen is goed te zien, dat Jan les heeft gehad van Jan Kooistra uit Dokkum. Zo is deze expositie ook een hommage aan deze te vroeg overleden Friese kunstschilder!

Inmiddels zijn we zo ver, dat we het bestuur graag wat verbreden en ook verjongen. In juni konden we Baukje Wester-Westra bereid vinden het bestuurslidmaatschap op zich te nemen. Daar zijn we erg blij mee, en we heten haar hierbij van harte welkom, met een wens van een prettig en inspirerend bestuurslidmaatschap.



Baukje Wester heeft in het najaar van 2020 erg veel gedaan voor het organiseren van een Oogstmarkt of Herfstweek – maar haar enthousiaste plannen werden steeds door de actualiteit ingehaald. Hopelijk kunnen we daarmee na de zomer opnieuw een begin maken.

Hoe dan ook zijn we van mening, dat het bestuur nog met twee of drie, liefst jonge mensen zou moeten worden uitgebreid. Niet alleen om het werk over meer mensen te verdelen, maar ook om een heldere blik te houden op wat we aan het doen zijn en wat de beste manier is om de Greidhoekekatedraal te behouden voor dorp en regio.

Het is geen nieuws meer, maar wel mooi om hier ook te melden: we zijn officieel partner van het netwerk Rustpunt.nu. Het idee van Rustpunt is, dat er een netwerk ontstaat voor wandelaars en fietsers, waar zij even kunnen verpozen. Genieten van een mooi plekje, koffie en thee en toilet beschikbaar, alles in goed vertrouwen en op vrijwillige basis.



Inmiddels zijn er zo'n 600 rustpunten in heel Nederland, met name in het noorden, oosten en midden van het land. Er is een app beschikbaar, waarmee de reiziger altijd een rustpunt kan vinden, of zelfs een route uitstippelen van het ene rustpunt naar het andere.

Het rustpunt in Lollum krijgt gemiddeld één à twee bezoeken per dag. De gasten zijn altijd enthousiast over de locatie en het landschap. Ze kunnen zelf thee of koffie zetten, er is eventueel materiaal om een band mee op te pompen of te plakken (in bruikleen van Rustpunt.nu), en wie wil, kan de kerk bekijken.

Dit is alleen maar mogelijk omdat een achttal vrijwilligers vier keer per week het rustpunt schoon en netjes houdt, en er zorg voor draagt dat de voorraad op peil blijft. Stille krachten, maar we kunnen niet zonder deze 'ôfljochters'. Ook een keer meehelpen, of voor reserve op het rooster? Neem gerust contact op het bestuur!

Een speciale vermelding waard is het stageproject van Itai van der Sluis uit Wommels. Hij is bezig met een overdekte fietsenstalling, te plaatsen aan de kant van de pastorie. Toen het afdakje en de schutting aan de achterkant verdwenen, uitten sommigen hun bezorgdheid. Het was altijd zo handig dat je de fiets droog kon stallen bij de kerk, hoe moest dat nu in de toekomst?



Gelukkig komen er dan altijd weer onverwachte kansen. Itai belde ons op een goede dag op met de vraag, of hij misschien een stageopdracht voor school bij de stichting Greidhoekekatedraal zou kunnen doen. Het moest wel iets zijn met metaal. Al pratend kwamen we op het idee van een fietsenstalling. Zo kan iedereen die dat wil, straks zijn fiets weer droog en overdekt bij de Greidhoekekatedraal plaatsen.

Itai doet de opleiding MBO Werktuigbouwkunde en komt uit Wommels. De familie heeft echter roots in Lollum, en andere leden van het gezin zijn ook geregeld te zien in de buurt van de Greidhoekekatedraal. Mooi om te zien hoe er rondom dit unieke kerkgebouw een hele eigen community ontstaat, van alle generaties!

## Digitale beeldbank van Lollum-Waaksens

Een nieuw idee! Her en der is ontzettend veel oud fotomateriaal van Waaksens en Lollum. Ansichtkaarten, krantenartikelen, maar ook foto's en filmpjes die mensen ooit zelf hebben gemaakt. Veel mensen zijn daarin geïnteresseerd, maar hoe vind je zoiets? Vandaar deze oproep: wie heeft er oude foto's (of eventueel filmopnamen) van onze twee dorpen? En wie wil meehelpen dit materiaal te digitaliseren?

Het idee is dan dat we een aantal diaseries maken, die in de Greidhoekekatedraal op groot scherm afgespeeld kunnen worden door iedereen die langskomt.

Geïnteresseerd? Of beeldmateriaal beschikbaar stellen? Neem dan contact op met Gerbrand Kruijver: 06-11048769 of gerbrand@abaco-administraties.nl.

---

We delen graag alle goede nieuws met vrienden, donateurs en dorpsgenoten. Maar eerlijk is eerlijk: we zijn minder ver dan we een jaar geleden hadden gehoopt dat we nu zouden zijn. Dat zal vast te maken hebben met optimisme, maar in dit geval ook met corona. Zo was het niet of nauwelijks mogelijk inkomsten te halen uit het in principe gebruiksklare *Binnenhòf*. Ook met de donaties zijn we nog lang zo ver niet als we hadden gewild. Contact leggen was moeizaam, en veel mensen hadden ook andere dingen aan het hoofd.

Dat betekent heel concreet, dat we sowieso nog een jaar door moeten bikkelen, met name om genoeg financiën binnen te halen. Van degenen die we hebben benaderd, vooral inwoners en oud-inwoners van Lollum en Waaksens, heeft bijna niemand een bijdrage geweigerd. En 'bijna niemand' is hier letterlijk bedoeld: één of twee personen of gezinnen, die daar een goede reden voor hadden. Wel zijn er nog verschillende mensen, die hebben aangegeven dat ze er nog even over willen nadenken. En we hebben nog niet de helft van de inwoners bereikt, laat staan oud-dorpsgenoten. Maar juist omdat de reacties bij degenen die we wel hebben bereikt zo positief zijn, gaan we door.

Dat geldt ook voor activiteiten in de kerk: een markt van plaatselijke producten, proeverijen van bier, wijn of kaas, exposities van kunst en nijverheid, een veiling: we hebben ideeën en enthousiaste mensen genoeg, maar het kon allemaal even niet. Hopelijk gaan we wat dat betreft een beter jaar tegemoet.

Juist in deze omstandigheden is het eigenlijk ongelofelijk wat onze vrijwillige medewerkers hebben weten te bereiken, mensen uit het dorp en van verder weg. Hulde aan al diegenen die in het weekend of door de week hun krachten of uren hebben ingezet! Het is aan deze mensen en aan onze donateurs te danken, dat de Greidhoekekatedraal er weer zo bij staat als hij erbij staat!

Want poets het niet uit: de kerk is toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers, de entree ligt er weer fris en uitnodigend bij, we kunnen weer gasten ontvangen. Heel fundamenteel: het verval is gestopt, het proces van verloedering is gekeerd. Duizenden uren vrijwilligerswerk, ca. € 20.000 aan donaties en toezeggingen, support van vele personen en partijen, goede berichten van gemeente en provincie. Het is precies een jaar geleden dat we onze plannen presenteerden. Als je bedenkt waar we toen zaten, en wat er nu al is gebeurd, dan kunnen we in het Fries zeggen: *It koe minder!*

